

Rotterdam, 28 februari 2025

Vrienden van Mercy,



MERCY
HART VOOR NIGERIA

Op zaterdag 1 februari mocht Kees Wassink, de nieuwe kinderbijbels van Jos Kardol overhandigen die we als stichting gekocht hadden en die hij voor ons had meegenomen. Heel fijn Kees en nogmaals veel dank, ook voor het meenemen van het nieuwe kooktoestel als proefexemplaar. Over laatstgenoemde: mocht de introductie daarvan slagen dan willen we deze te zijner tijd verspreiden onder de bevolking aldaar. Kees heeft diverse projecten van stichting Mercy bezocht en schreef daarover een korte impressie. Zie verderop in deze brief.

Het was op zondag 2 februari dat er opnieuw een moordpartij plaatsvond op nog geen 60 km van de stad Abakaliki waar wij woonden. Het gebeurde midden in de nacht dat Fulani herders een dorp binnenvielen en slachtoffers maakten. Daarvan kreeg ik vreselijke beelden die ik hier niet zal delen.

Het was op maandag 3 februari dat een vreselijk ongeluk plaatsvond. Eén van de dochters van onze zeer gewaardeerde vriend en medewerker Emeka Ogazi ging naar de universiteit waar zij de lessen volgt. In de eerste 2 busjes kon ze geen plaats krijgen wat wel haar bedoeling was. Daarom een plaats in het derde busje. Op een gegeven moment reed een vrachtwagen in op de eerste bus en dat ging zo hard dat het tweede busje werd meegenomen: alle dertig inzittenden kwamen om. Vreselijk. Het derde busje kwam achterstevoren tot stilstand. Niemand van hen raakte gewond. Ze heeft het als een wonder en bescherming van de HEERE ervaren en broeder Emeka vroeg ons om met hen de HEERE te danken voor het sparen van haar leven. Hij en zijn vrouw verloren 2 jaar geleden een zoon daarover lijden zij nog dagelijks. Afgelopen week overleed de moeder van onze geestelijke zoon ds. Ofor. Ook namens stichting Mercy leven we van harte met hem en zijn gezin, plus andere nabestaanden, mee!



Velen werden gedood bij deze moordaanval in de zeer vroege morgen van zondag 2 februari il.



De betreffende dochter van Emeka en Nogozi Ogazi: Joan Ujunwa Ogazi, studente aan de Federal University Ikwo Ebonyi State Nigeria. Zij is nu getraumatiseerd.



Onze vriend en broeder Emeka Ogazi kreeg een certificaat uitgereikt vanwege zijn onbaatzuchtige verdiensten in de gevangenis van Abakaliki



Overhandiging van de kinderbijbels van Kardol die vertaald werd in het engels.



Het speciale kooktoestel wat veiliger is en brandstof plus veel CO2 bespaart.

Een aantal bemoedigingen.

Op donderdag 30 januari was er een vergadering van de MAC, de Mercy Activiteiten Commissie. Daar werd o.a. een nieuw idee ter sprake gebracht: Kunnen we, bij een mannenzangavond verzoeken om een collecte voor stichting Mercy? De volgende morgen werd ik gebeld door een neef die organist is in de Elimkerk (Capelle a.d. IJssel). Hij wist niet wat er de vorige avond besproken was. Hij belde met de vraag: Wat vindt u ervan om een collecte voor stichting Mercy te houden tijdens een mannenzangavond in Schiedam? Bijzonder toch?



Spontaan kreeg ik van een nicht uit Dieren te horen hoe een oude mevrouw die al eerder een gift voor ons werk gaf opnieuw een prachtige gift afdroeg. Zij had alleen maar gehoord van onze stichting en tot nu toe hebben we haar nog nooit ontmoet. Bijzonder!

Via een andere nicht kreeg ik afgelopen maandag bericht dat in hun kerkelijke gemeente een collecte voor stichting Mercy gehouden gaat worden. Wat mooi en bemoedigend! Veel dank!



Afgelopen woensdag en donderdag waren broeder Jagat en ondergetekende aanwezig met een stand tijdens de open dagen van de Gereformeerde Bijbelstichting. Er was veel belangstelling voor de inhoudsvolle lezingen maar ook voor diverse standhouders. Via onze stand werd er voor bijna 1500 euro verkocht. Met de inkoop eraf was er een mooie opbrengst!

Bericht van Kees Wassink (zoon van Gerard en Gerda Wassink die zijn jeugd in Nigeria doorbracht)

Van 1 tot 7 februari was ik een week in Nigeria. Op zondag bracht ik samen met eerwaarde Emeka Ogazi een bezoek aan de gevangenis van Abakaliki. Zondag aan zondag wordt er in de gevangenis een laagdrempelige kerkdienst gehouden, waar tientallen mensen naartoe komen. Het was mooi om te zien dat de omstandigheden in deze gevangenis vergeleken met zo'n 30 jaar geleden een stuk verbeterd zijn. Gevangenen worden voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij en kunnen onder andere door de inzet van Stichting Mercy een vak leren of zelfs een open universiteit studie volgen. Op dinsdag bracht ik namens Stichting Mercy een vanuit Nederland meegenomen 'cooking stove' bij Chukwuma Ofor, dominee in Onuenyim Iseke. Ooit was deze dominee zelf een gevangene in Abakaliki, heel bijzonder. Dominee Ofor was zeer verheugd met de gift. De tijd zal uitwijzen of deze stoof breder kan worden geïntroduceerd. Het zijn soms simpele dingen die in een land als Nigeria, zeker in de meer afgelegen gebieden, een groot verschil kunnen maken. De laatste dag van mijn bezoek aan Nigeria bracht ik samen met Emeka Ogazi verschillende bezoeken aan projecten en initiatieven waar Stichting Mercy bij betrokken is. Het was indrukwekkend om te zien hoeveel 'goede wil' er is onder de mensen. Ik realiseerde me tijdens deze bezoeken des te meer hoe belangrijk het is dat een stichting als Mercy – en dat is gelukkig het geval – met de juiste mensen samenwerkt. Mensen die het belang van anderen voorop stellen, integer en Godvrezend zijn. Meermaals werd mij gevraagd om de hartelijke dank over te brengen aan de mensen in Nederland. Bij dezen.

Kees Wassink

Hartelijk dank Kees voor deze mooie persoonlijke impressie!

Allen een gezegende zondag gewenst. Hartelijke groet, namens het bestuur,

Teunis Rijneveld. Tel. 06-14968512. Voor meer informatie zie: www.mercy-nigeria.nl