

Rotterdam, 30 november 2024

Vrienden van Mercy,



MERCY
HART VOOR NIGERIA

Voor nu een kort bericht.

Dit omdat DV volgende week er een herdenking zal zijn van het feit dat 50 jaar geleden de 1^e zendeling voet aan wal zette in het Izi gebied. Dat was in 1974. Dan wordt volgens plan bij het gouden jubileum van de Nigeria Reformed Church speciaal stilgestaan bij de vele zegeningen die de HEERE schonk. In verband daarmee komt er DV volgende week een extra editie van de nieuwsbrief en wil ik het nu kort houden.

Terugblik

Vorige week dinsdag gaven we een presentatie in Tholen. Speciaal voor een klein aantal jong belijdende leden. Er was warme belangstelling waarbij goede vragen gesteld werden. Dank ook voor de collecte en de prachtige bijdrage die vanuit de diaconie ontvangen mocht worden. Zeer gewaardeerd!



Vorige week zaterdag was er een fundraisingsavond in de Sionkerk te Rotterdam met een verkoop, veiling en een Chinese maaltijd. Dat vond plaats in een gezellige sfeer. Daarbij werden er 3 presentaties vertoond. Eén over de projecten van st. Mercy (ondertussen 15), één over de 40 daagse fietssponsortocht van broeder Jagat Ormskerk, met daarbij het bezoek aan het Europees Parlement, en als derde een ingrijpende presentatie met schokkende beelden over christenvervolging in Nigeria. Tegelijk een oproep om de petitie van Open Doors <https://www.opendoors.nl/afrika/> te tekenen. Zo eenvoudig om dit te doen maar boven alles een oproep voor gebed. Het is zo aangrijpend dat gemiddeld 100 tot 150 christenen per week in Nigeria vermoord worden, vaak op een afschuwelijke manier!

Deze avond bracht tot nu toe het prachtige bedrag op van €3.374,00. Allen die bijgedragen hebben bij de voorbereidingen van de avond, de maaltijd, de verkoop alsook voor de veiling en de uitvoering daarvan: **HARTELIJK DANK!** In het bijzonder, naast de leden van de MAC, de veilingmeester Hans Balfort, de familieleden van de Jong alsook Arianne Berkhout + zij die diensten/producten aanboden en zij die producten en diensten kochten! De dank geldt ook voor alle giften die binnenkwamen, zelfs van vrienden die niet konden komen maar toch doneerden. Wat kunnen en mogen we zo weer veel minderbedeelden een helpende hand bieden! Daar zijn we dankbaar voor! De HEERE is het die harten neigde! Soli Deo Gloria.



In Nigeria gebeurde ook weer veel. Onder andere werd er, namens stichting Mercy, speciale hulp gegeven aan gehandicapten. Zo waren er meer activiteiten maar daarover DV een volgend keer.

Allen een gezegende zondag gewenst.

Hartelijke groet, namens het bestuur, Teunis Rijnveld.

Telefoon 06-14968512. Voor meer informatie zie: www.mercy-nigeria.nl