



Rotterdam, 27 juli 2024

Vrienden van Mercy,

MERCY
HART VOOR NIGERIA

Eergisteren waren wij – Jenny en ondergetekende – uitgenodigd voor een reünie ten huize van ds. IJsselstein van een aantal oud-zendingswerkers waarmee wij in Izi, Nigeria, hadden samengewerkt. Er waren er uit Canada, Amerika, Israël, Nigeria en Nederland. Het was erg fijn en waardevol om elkaar, sommigen na zeer veel jaren, weer te mogen ontmoeten. Wat een voorrecht te bedenken dat je met elkaar hebt mogen dienen in het Koninkrijk van God. Eigenlijk onvoorstelbaar dat de HEERE wonderen werkte en nog werkt door op zichzelf zondige mensen heen. Het is en blijft enkel genade. Mooi dat we met elkaar nog enkele Psalmen in de taal van de Izi's konden zingen. Dat geeft ook een speciale verbondenheid.



Al een paar keer hebben we geschreven over de ontvoering van onze vriend en broeder dominee Nicodemus Ude. Zo ook over de wonderlijke bevrijding. Dat was vorig jaar. Weer later schreven wij over de moordaanslag op zijn leven die in januari jl. plaatsvond. Hieronder schrijven zij nu, speciaal voor onze Mercy nieuwbrief, hoe het gaat.

In januari is er een moordaanslag gedaan op Nicodemus. Op een avond zijn er meerdere schoten gelost, precies op de plaats waar Nicodemus normaal altijd zit te studeren rond die tijd. Eén kogel ging zelfs recht door de laptop die open op zijn bureau stond. Om die reden zijn wij nu in Nederland. Omdat er nog steeds niets bekend is over de daders of hun motief is onze toekomst, menselijkerwijs gesproken, erg onzeker.

Toch mogen we echt vrede ervaren, juist ook in antwoord op gebeden voor ons. God hoort het gebed! Wilt u blijven bidden, dat God ons de weg wijst? Dat Hij ons gewillig maakt die te gaan, en ons ook Zijn vrede geeft? Bid ook voor de kerk in Nigeria. Laten onze gebeden voor hen ook vermenigvuldigen; Hij kan juist ook alles laten meewerken ten goede, ook voor de kerk. Hartelijke groet van ons.



Afgelopen maand is er een nieuw gebouw feestelijk geopend in de gevangenis van Abakaliki door een lid van 'The House of Representatives'. Deze man, nu bekend als Honourable Chinedu Ogah, heeft zelf daar jaren als gevangene doorgebracht. Hij sprak zijn waardering uit voor het werk wat namens stichting Mercy in de gevangenis gedaan wordt. Dit gebouw, zo is de bedoeling, zal gaan dienen als een 'Open universiteit'. Hier zullen, als alle beveiliging gereed is, ook de 25 laptops gebruikt gaan worden die wij, op verzoek van de gevangenisautoriteit, gestuurd hebben. T.z.t. hopen we daarop terug te komen.



Onderstaand enkele foto's die ik deze week ontving van weduwen en weeskinderen die door ons programma ondersteund worden. In totaal ondersteunen wij 325 personen via dit project.



Vanmorgen vroeg onder het lopen – wat ik iedere dag een uur doe sinds mijn hartoperatie van 3 jaar geleden – liep ik te denken dat er in de Bijbel geschreven staat in Galaten 6 vers 10: 'Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs'. Daar staat in de kanttekeningen bij: 'terwijl wij tijd hebben': *Namelijk om te zaaien, dat is, om den armen goed te doen; hetwelk in den tijd dezes levens moet geschieden, die kort en onzeker is.* En bij 'goed doen': *Grieks het goede werken; dat is, weldadigheid betonen.* En bij 'allen': *Namelijk armen, of anderen, die onze hulp en bijstand nodig hebben. Zie Luk. 10:36, 10:37.* Wat een belangrijke opdracht. Wat is goed en waar kunnen we goed doen? Wij krijgen nog zoveel mogelijkheden om goed te doen, benutten we die ook?

HARTVERWARMEND (1)

Vorige week kwam ik, zonder dat iemand van ons bestuur het wist, deze actie tegen in Rehoboth, een flat in Rotterdam waar tegenwoordig ouderen en jongeren wonen. (Inleveren van flessen voor stichting Mercy!) Zie de foto Echt HARTVERWARMEND! Een 'kleine' actie betekent voor de naaste veel!

Hartverwarmend (2)

Vorige week werd ik gebeld door een mevrouw die bij één van presentaties van stichting Mercy was geweest. Ze zei mede namens haar man: 'Binnenkort hopen wij 50 jaar getrouwd te zijn. Wij willen onze gasten vragen een gift voor Stichting Mercy te geven i.p.v. een cadeau. Kunt u wat folders sturen?' HARTVERWARMEND! (Zo gebeurde dit al eens eerder door een ander echtpaar!)



HARTVERWARMEND (3)

Hier volgt een bericht van onze vriend en broeder Jagat Ormskerk:

Shalom broeders zusters

Mijn naam is Juan (Jagat) uit Rotterdam. Al diverse jaren kerk ik in de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam. (Boezemsingel) Vorig jaar heb ik voor stichting Mercy een sponsor fietstocht gedaan, waar veel animo voor was om te steunen. Dit jaar wil ik Stichting Mercy weer onder de aandacht brengen en ondersteunen door weer een fietstocht te maken. Het plan is om DV vrijdag 6 September te vertrekken uit Rotterdam richting Antwerpen om zondag de kerkdiensten bij te wonen bij Evangelist van Setten in Merksem. Vervolgens is het plan om DV maandagochtend vroeg weer lekker verder te fietsen richting Straatsburg (Frankrijk) naar het Europees parlement om daar Europarlementariër dhr. Bert-Jan Ruissen van de SGP te ontmoeten. Met hem hoop ik een gesprek te hebben en tevens een brief te overhandigen namens Stichting Mercy. Zoals bekend mag zijn zet de heer Ruissen zich erg in voor de vervolgde kerk in Nigeria. Daarna hoop ik via het Zwarte Woud In Duitsland weer verder te fietsen. 🚲 Onderweg genietend van Gods schepping maar ook hoop ik met diverse mensen het Evangelie te kunnen delen. 🏠 🌳 🚲 😊 🤝 ⭐ 🏰 † In de volgende nieuwsbrief komt DV een code om mij te sponsoren maar ik dacht: Voordat al het vakantiegeld op is stuur ik vast dit bericht. 😊 Dank voor uw en jouw meeleven.

Zoals u weet verspreiden we deze nieuwsbrief via de groepsapp van stichting Mercy. Omdat de 1^e groep vol zat (destijds konden er niet meer dan 256 personen in een groepsapp maar dat is later veranderd) zijn we met een 2^e groep begonnen waar we hetzelfde op vermelden als op de 1^e appgroep. Bij elkaar geteld zijn er nu 525 deelnemers die de groepsapp van stichting Mercy ontvangen. Af en toe verlaat iemand de groep maar per saldo komen er meer deelnemers bij. Niet eerder waren er zoveel. Veel dank voor al dit meeleven!!! Mocht u/jij nog iemand weten die mee wil leven met het werk en de mensen in Nigeria dan kunt u bijgaande link gewoon kopiëren en doorsturen. Mensen kunnen zich gratis zonder verdere verplichtingen aanmelden. Via een appje naar ondergetekende kan dit ook. Meeleven doet goed!



Op dit moment zijn wij bezig om de bestaande folder aan te passen. Zij zijn op een enkele na op maar ook omdat de huidige QR-code die daarin staat niet meer werkt. Daarbij zijn er ook meer mensen die wij helpen dan die genoemd worden in de huidige folder. Die QR-code was van Digi Wallet maar deze organisatie is gestopt voor kleine organisaties. Daarom werken we nu via Mollie. Deze nieuwe code kan worden gebruikt om giften over te maken. Bij Mollie was het zo dat ze bezig waren met antiwitwaspraktijken. Daarom moesten wij allerlei gegevens doorgeven aan wie wij in het buitenland betalingen verrichten. Ondertussen is dat allemaal goedgekeurd en werkt bijgaande QR-code. Als u/jij wil weten of deze werkt zou ik zeggen: 'Probeer deze gerust uit.' 😊

Allen een gezegende zondag gewenst.

Hartelijke groet, namens het bestuur, Teunis Rijnveld.

Telefoon 06-14968512. Voor meer informatie zie: www.mercy-nigeria.nl

